

Jij kunt het (Bijbel) Hendrik Jan Bosman

'Ik weet het niet, Jezus,' zei Filippus. 'Overdag, als je de mensen vertelt over God, vind ik het altijd prachtig wat je zegt. Jij leert ons dat de wereld anders gaat worden. Dat God vrede geeft op de aarde. Daar word ik helemaal blij van. Maar als de dag voorbij is, zoals nu, dan weet ik het niet meer zo zeker.'

'O,' zei Jezus. 'Hoe komt dat dan, Filippus?'

'Nou ja,' antwoordde hij. 'Dan wordt het al een beetje donker en stil, van de avond. En dan ga ik zitten nadenken. Dan denk ik: hoe moet dat nou allemaal? Dat er vrede komt. Dat de mensen eerlijk gaan delen. Wat kan ik daaraan doen, in mijn eentje? Of zelfs wij met zijn twaalfen? Dat lukt toch nooit? Daar zijn we lang niet goed genoeg voor.'

Jezus legde een arm op zijn schouder. 'Filippus, geen zorgen. Ik wil je iets laten zien. Maar dan moet ik wel een beetje licht hebben. Steek eens even een lamp aan, als je wilt.'

Filippus stond op en pakte een olielampje. Voorzichtig stak hij het lontje aan. Het vlammetje flakkerde vrolijk, en het werd meteen wat lichter in de schemerige kamer.

'Dank je,' zei Jezus. 'Zet het lampje hier maar midden op tafel. En als je toch bezig bent: zet er meteen een emmer omgekeerd overheen.'

Filippus keek Jezus raar aan. 'Een emmer? Maar dat is toch onzin? Wie steekt er nu een lamp aan en zet er meteen een emmer overheen?'

'Doe het toch maar,' zei Jezus.

Filippus haalde zijn schouders op, pakte een emmer en zette die over de lamp. Meteen was het weer donker in de kamer.

'Zie je nou wel?' zei Filippus, 'nu hebben we niets aan die lamp.'

'Daar heb je gelijk in,' lachte Jezus. 'Maar waarom doe je het dan wel met jezelf?'

Filippus begreep er niets meer van. 'Met mezelf? Wat bedoel je? Ik zet toch geen emmer over mijn hoofd?'

'Nee, natuurlijk niet. Maar het lijkt er wel op. Jij zegt van jezelf: "Ik kan toch niks. Ik ben niet goed genoeg." Als je dat doet, dan stop je de dingen weg die je wél kunt. Alsof je ze onder een emmer doet. Dat is heel jammer, want je kunt veel meer dan je zelf denkt. Jullie allemaal, trouwens. En dat mag je best laten zien. Wat jullie kunnen, is te vergelijken met de lamp van daarnet. Jullie kunnen mensen vertellen van God. Jullie kunnen van mensen houden en met ze bidden. Jullie kunnen vrede maken en eerlijk delen met andere mensen. Dat is niet niks! Als mensen jullie zien en horen, gaan ze misschien meedoen. Zo wordt de wereld mooier en lichter.'

Filippus twijfelde nog. 'Maar Jezus, we zijn maar met zo weinig. Wij twaalfen en jij. En de wereld is zo groot...'

'Dat maakt niet uit,' zei Jezus. 'Weet je: jullie zijn een beetje als zout. Heb je weleens brood gegeten zonder zout? Of vlees? Dat smaakt heel flauw en saai. Maar doe er maar eens een beetje zout op. Dan wordt het ineens lekker en hartig. Zo'n klein beetje is genoeg voor een heel bord eten. Zo is het met jullie ook. Jullie zijn maar met weinig.'

